



# Nationalsocialistisk Kamp

#200

12 / 2023 (134)

## Lexikon - Michael Kühnen

### 53 - UNGDOM

Nationalsocialismen tilltalar alla grupper och skikt i ett folk, men har alltid funnit ett särskilt starkt tilltal och stöd bland ungdomarna. Detta gäller särskilt i en tid av kamp, när det nationalsocialistiska partiet (se Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet) med sin strävan efter revolution väddar till ungdomens naturliga kampinstinkter och, mitt i den härskande minusvärldens hela materialism och dekadens, fyller ungdomarnas hittills desorienterade liv med värde och mening genom sin värdeidealism. Omvänt ser nationalsocialismen - både under kampens tid och efter revolutionen i den nationalsocialistiska folkstaten - ungdomen ur en dubbel synvinkel:

1. Han utnyttjar ungdomarnas naturliga tendens att göra uppror för sin oavbrutna kulturrevolution, som fortsätter även efter maktövertagandet och statens totala mobilisering.
2. Först i den tredje generationen efter revolutionen - den första ungdomen som **uteslutande** präglats av nationalsocialismen - kommer den oåterkalleliga övergången till den nya ordningen att bli möjlig. Detta kräver en total prägling och utbildning av staten och partiet och en omfattande militant och professionell elitutbildning av denna ungdom (se även Elit och Führerprinzip). Den militanta elitutbildningen börjar redan under kampens tid, medan yrkesutbildningen



huvudsakligen sker i elitskolor efter revolutionen (se Elitutbildning).

Nya Frontens Gesinnungsgemeinschaft strävar för närvarande främst efter att utbilda kadrer, i samma anda och tradition som NSDAP:s Sturm-Abteilungen med deras etik för politisk soldatverksamhet. Därför lockar den framför allt unga tyskar till sig, ger dem tidigt stort ansvar och höga poster och kommer säkert att forma Tysklands framtid.

## **DEN SOM VINNER UNGDOMEN BESTÄMMER FRAMTIDEN!**

### **54 - CADER**

Som en följd av det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets tragiska historia och dess organisatoriska kollaps efter JdF 1945/56 strävar den nya generationens nationalsocialism efter att återuppbygga det nationalsocialistiska partiet som en kaderrörelse i stället för att koncentrera sig på en ledare:

Dagens nationalsocialister är inriktade på partiet, som är organiserat enligt Führerprincipen, och inte på en enskild levande personlighet. I sin kamp mot det nazistiska förbudet och för återupprättandet av NSDAP främjar Nya fronten därför bildandet av kadrer och förkastar all personkult.

Nya fronten bildar massorganisationer och frontorganisationer som kontrolleras av nationalsocialistiska kadrer. Dessa kadrer utgör ryggraden i den politiska kampen. Med kadrer menas de nationalsocialister som i särskild grad lever i enlighet med den nationalsocialistiska arbetarnas och soldaternas etik och som visar detta genom outtröttlig hängivenhet och uppoffring, lojalitet och disciplin gentemot partiet.

Kadrerna garanterar rörelsens enhet; deras lojalitet och disciplin förhindrar allvarliga splittringar och interna stridigheter.

Kadrerna är med sin hängivenhet och sina uppoffringar drivkraften i den politiska kampen och utgör därmed partiets ryggrad, oberoende av svängningar i medlemsantalet och folkets sympatier.

I tider av förföljelse och förbud garanterar kadrerna, tack vare sin inre enighet och lojalitet mot idén, överlevnaden som en idégemenskap och en senare återgrundande av organisationer.

Kadrerna bildas i politisk kamp och i motstånd mot agitation, förföljelse och förbud, upp till och med fängelse för sina åsikter, och de utbildas sedan specifikt, blir medvetna om sina uppgifter och sitt ansvar, förbereds och sätts sedan in i enlighet med detta. Utbildningen av kadrer är det första steget mot elitbildning (se Elit).

Efter revolutionen är de naturliga testerna under kampperioden, såsom förföljelse och förtryck, inte längre nödvändiga. I samma utsträckning måste partiet självt skapa nya hinder, tester och allt skarpare förutsättningar för att fortsätta att främja bildandet av kadrer och eliter och för att i sin linda kväva all slapphet, borgerlighet och stormaktsvälde. På detta sätt skapar partiet förutsättningar för att övervinna den borgerliga tidsåldern (se bourgeoisie) med arbetarnas tidsålder och möjliggör på så sätt förverkligandet av den nya ordningen.

### **55 - KAMRATSKAP**

Som en biologisk humanistisk världsåskådning utgår nationalsocialismen från livets verklighet som bestäms av naturlagar och definierar därför logiskt människan som en gemensam varelse. Endast gemenskapen - i första hand det egna folkets gemenskap (se Volksgemeinschaft) - gör människan till människa, ger hennes liv mening och värde och möjliggör hennes överlevnad och

högre utveckling som art. Gemenskapstanken är därför den centrala kärnan i nationalsocialismen.

Men eftersom människan är den enda kända livsform som har en fri vilja och därför kan leva - om än till priset av dekadens - åtminstone tillfälligt mot livets biologiska lagar, kräver mänskliga samhällen en medveten och ständig vilja att hålla ihop för att kunna bestå: Utan trohet finns det ingen gemenskap. Men de behöver också en relation till varandra som väcker och stärker denna vilja - de behöver kamratskap:

### **Kamratskap är en förutsättning för gemenskap!**

Detta gäller för alla mänskliga gemenskaper, men naturligtvis särskilt för dem som har tagit på sig den historiska uppgiften att som bärare av den ariska rasens viljor (se arier) kämpa för en utveckling i enlighet med sin art och natur, för frihet och för den nya ordningen: för den nationalsocialistiska världsrörelsen och dess nationella partier (se Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet). Och inom partiet behöver framför allt de politiska soldaternas livsform och organisation kamratskap (se Soldatentum och Sturm-Abteilung). För den måste framför allt uthärdas och övervinna trycket av förföljelse i en tid av kamp. Därför är budordet: "Var kamratlig!" det femte budordet i den politiska soldatens inställning till livet, efter kraven på tro, kamp, disciplin och lojalitet.

Partiets styrka och dess oförstörbara idégemenskap har sina rötter i nationalsocialisternas lojalitet mot idén och partiet och i kamratskapet sinsemellan. Därför är bristen på kamratskap, förutom förräderi, det värsta brottet mot partiet!

Kamratskap är inte vänskap, det bygger inte på personlig sympati utan på den gemensamma viljan att nå samma mål. Det är inte för att den andra personen är personligen sympatisk som nationalsocialisten hjälper sin kamrat, stöder och försvarar honom, om nödvändigt med risk för sitt eget liv, utan för att de båda kämpar för samma mål. Personliga känslor får aldrig tillåtas tynga eller ens hota partiets och SA:s interna struktur och externa inflytande. Därför står kamratplikten högt över all personlig tillgivenhet eller ovilja. De som delar samma övertygelse och kämpar tillsammans för den efter bästa förmåga är kamrater och har därmed lika mycket rätt till ett hem, förståelse, hjälp och skydd inom den nationalsocialistiska gemenskapen som de har skyldighet att i sin tur utöva kamratskap:

### **NATIONALSOCIALIST - VAR KAMRATLIG!**

## **56 - KAMP**

Som en biologisk humanistisk världsåskådning utgår nationalsocialismen från att livet är en verklighet som bestäms av naturlagar. En av de viktigaste biologiska lagarna i livet, förutom arv och differentiering, är kampen. Denna kamp för tillvaron, som leder till starkare reproduktion och därmed till att de mest livskraftiga livsformerna överlever, till begränsad reproduktion och därmed till att mindre livskraftiga livsformer gradvis försvinner och till att livsformer som är olämpliga och underlägsna utrotas, motsvarar naturens aristokratiska grundprinciper, urval och utveckling av de bästa. Kampen är därför alltings fader och den drivande principen för arternas bevarande och utveckling.

Men eftersom människan, som den enda kända livsformen, har en fri vilja och därför, till priset av dekadens, tillfälligt kan leva som individ, som gemenskap, i strid med de biologiska naturlagarna, måste ett folk som vill överleva och utvecklas uppåta den medvetna viljan att leva i enlighet med arten och naturen, att erkänna kampen som en grundläggande livsprincip och att finna en stridbar inställning till livet. Denna vilja väcks och upprätthålls i den ariska rasens folk (se arisk) av nationalsocialismen. Fram till dess att den nya ordningen har förverkligats helt och hållet agerar det nationalsocialistiska partiet (se Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet) som

folkets viljebärare.

Nationalsocialismens engagemang för kampen, dess kampvilja som en viktig livsprincip, innebär inte ett förhållande av kriget, som i massförstörelsemedlens tidsålder har urartat till ett minusval. Detta åtagande och denna vilja förverkligas snarare i två grundläggande politiska krav: Gemenskapstänkande och elitutbildning.

Eftersom människan först och främst är en gemenskapsvarelse är det inte den heroiska individuella kampen som ensam garanterar rasernas och folkens överlevnad, utan hon måste integreras i stridbara gemenskaper för att kunna föra denna kamp för existensen på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

För att forma dessa gemenskaper i enlighet med deras natur och art krävs det dock att en militant elit ständigt väljs ut internt och delas upp enligt Führer-principen. Gemenskapstanken och elitbildningen gör det möjligt att skapa ett nationalsocialistiskt parti, en nationalsocialistisk stat och slutligen en stolt och fri nation som framgångsrikt överlever kampen för sin existens (se även Stolthet och frihet).

Före maktövertagandet är kampen för det nationalsocialistiska partiet först och främst kampen för revolutionen. Dess etiska (se etik) förkroppsligande är livsinställningen till politisk soldatverksamhet inom partiet. Efter kraven på tro och disciplin är alltså budet "Kämpa!" det tredje budet för politiska soldater:

### **KAMPEN ÄR DEN POLITISKA SOLDATENS LIV!**

Organisatoriskt förkroppsligas denna militanta inställning till livet i partiets Sturm-Abteilung.

## **57 - KAPITALISM**

Kapitalismen är den ekonomiska ordningen i den västerländska demokratin och bygger på en ständig vädjan till människans lägsta instinkter: Egoism, avundsjuka och besatthet. Den kombineras med liberalismens ideologi för att bilda den liberala kapitalismens liv och ekonomiska ordning, som med sin materialism och värderelativism blir motivet för den ariska rasens förfall (se arisk). I staten tar sig detta system för den härskande minusvärlden uttryckt i parlamentarismen.

I motsats till vad marxismen hävdar är det inte den privata äganderätten till produktionsmedlen som är kännetecknande för det kapitalistiska ekonomiska systemet och orsaken till dess exploaterande och arbetarfientliga karaktär, utan kapitalismen är snarare det ekonomiska system där pengar och innehav av pengar står i centrum för all verksamhet, där den perversa principen gäller att pengar "fungerar och tvingar fram ränta" (se ränteslaveri). Detta leder i slutändan till att de som har tillräckligt med pengar låter dem "arbeta" för sig och inte behöver arbeta själva. Men eftersom det i verkligheten alltid är människan och inte kapitalet som arbetar, innebär kapitalismen att kapitalisterna exploaterar arbetskraften hos dem som inte har något eller lite kapital.

Denna inhemska exploatering av kapitalismen med dess räntebindning upprepas i internationell skala mellan staterna, varvid världens högfinans framstår som kapitalets kollektiva ägare, ja, som kapitalets skapare. För kulmen på ränteslaveriet är att en liten klick kapitalister har makt över det monetära systemet i nästan alla stater och över världens monetära system som helhet. På så sätt blir suveräniteten för de flesta stater i världen en illusion. Bakom den ekonomiska exploateringen av världens högfinans finns också sionismens strävan efter världsherravälde, som den är ett verktyg för.

Mot kapitalismen och dess räntesnurror ställer nationalsocialismen sin völkiska socialism, som sätter inte kapitalet utan arbetet i centrum för all ekonomisk verksamhet. Människan är inte till för ekonomin och ekonomin är inte till för kapitalet, utan kapitalet ska tjäna ekonomin och ekonomin

ska tjäna människan! Den ekonomiska formen av denna socialism är korporativismen. På detta sätt övervinner nationalsocialismen kapitalismen och förverkligar arbetarrörelsens mål: den antikapitalistiska, socialistiska ordningen med frihet och rättvisa.

## **58 - KLASSKAMP**

För marxismens ideologi är klasskampen den drivande principen i världshistorien, som enligt denna teori på ett ödesdigert sätt bestäms enbart av produktionsförhållandena och de klasskonflikter som följer därav. Enligt denna teori sker övergången från feodalism till borgarklassens herravälde och från borgarklassen till proletariatets diktatur och slutligen till ett klasslöst samhälle med gemensamt ägande av produktionsmedlen och utan dominansstrukturer oundvikligen och obehagligt i klasskampen. För marxismen är staten endast ett verktyg för de exploaterande klasserna i klasskampen, den tjänar till att upprätthålla det privata ägandet av produktionsmedlen och dör när detta avskaffas i hela världen.

Som politisk och ekonomisk teori har marxismen sedan länge förkastats och lever bara kvar som en sekulär ersättning för religion, där klasskampen är ett uttryck för en mänsklig utveckling som felaktigt betraktas som oundviklig eller till och med "vetenskapligt bevisad".

Nationalsocialismen däremot känner inte till någon historisk determinism med oundvikliga och oundvikliga mellanstadier och sluttillstånd, men den känner till naturrättsligt bestämda livslagar, som inte förutsäger världshistoriens utgång, men som tillåter uttalanden om vilka orsaker som kommer att leda till vilka effekter.

De tre viktigaste lagarna i livet, som erkänns av den biologiska humanismen som nationalsocialismens vetenskapliga epistemologi, är följande:

Arv, differentiering och urval i kampen för existens. Ur denna synvinkel är raskampen den drivande principen i världshistorien - dock inte som ett ödesdigert historiskt förlopp med ett fast slut, utan som en öppen kamp mellan raser och folk för att anpassa sig och överleva, med målet att bevara och utveckla arten i enlighet med naturens oföränderliga lagar.

Nationalsocialismen erkänner dock också att det finns klasskamp, där klickar av exploaterare och exploaterade folkmassor konfronteras med varandra. Men klasskampen grundar sig inte på privat ägande av produktionsmedlen utan på tjänande av räntan - och detta inte bara inom landet utan även internationellt. Följaktligen kräver nationalsocialismen att räntesnurrarna ska brytas - till exempel i punkt 11 i det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets partiprogram.

Klasskampen är ett internationellt (exploatering av folk som är beroende av intressen) såväl som ett nationellt faktum - både i den liberala kapitalismens och marxismens samhällsordningar. I denna klasskamp står nationalsocialismen, som arbetarrörelsens historiska arvtagare, konsekvent på de exploaterades sida och för folkens frihet. Den avslutar slutligen klasskampen segerrikt genom sin etik för arbetande människor, genom att bryta räntebindningen och förverkliga en välfärdssocialism, samt genom korporativismens sociala och ekonomiska ordning - och skapar på så sätt en sann Volksgemeinschaft.

## **59 - KORPORATIVISM**

Korporativism är en organisationsform för en nationell ekonomi efter förverkligandet av den välfärdssocialismens mål, som nationalsocialismen strävar efter och förverkligar. Medan kapitalismen är en mekanistisk organisationsform för den nationella ekonomin och bygger på människans lägsta instinkter - avundsjuka, egoism och besatthet - förverkligar korporativismen en organisk nationell ekonomi vars princip är:

## **ALLMÄNINTRESSE FÖRE EGENINTRESSE!**

Korporativismen bygger alltså på den nationalsocialistiska arbetaretiken. Alla som arbetar för den nationella gemenskapen på sin plats enligt sina böjelser, förmågor och med all sin kraft är arbetare - det är så nationalsocialismen uppfostrar människan. I den kommande nationalsocialistiska folkstaten (se stat) kommer dock alla arbetare att organiseras enligt sina arbetsområden i stora företag som är strukturerade enligt yrkeslinjer och på så sätt bilda en enda stor arbetsfront - det är korporativismens mål.

Folkets kamraters medansvar och medbestämmande i staten kommer då inte längre att ske genom de mekaniska apparaterna i dagens systempartier, där de alltid bara förblivit illusioner, utan de kommer att bli verklighet i företagen. Människan föds nämligen inte in i partier som alltid förblir henne främmande, utan hon växer upp och lever i en organisk nationell gemenskap och tillbringar större delen av sitt liv med att arbeta för den nationella gemenskapen och i dess nationella ekonomiska organisationsstrukturer. Här ligger alltså grunden för den frihet och det medansvar som de eftersträvar (se även vinstdelning). Den statliga ramplaneringen av den nationella ekonomin sker också via företagen (se Planering).

Företagens integrering i staten sker politiskt med hjälp av deras ledning av Areitsfront, som i sin tur är en underavdelning av det nationalsocialistiska partiet (se Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet). Institutionellt sker det genom den nationalsocialistiska folkstatens korporativa struktur, som till exempel anges i punkt 25 i NSDAP:s partiprogram, och som kulminerar i ett Ständeparlament som folkets högsta och centrala representation.

# Kul under hakkorset

En samling anekdoter sammanställd av Gerhard Lauck

## 25.

Alla i fabriken visste att jag var nazist. Fabriken bestod dock till nästan 100 procent av vita och icke-judiska personer, så min politik var mer föremål för skämt än för en passionerad debatt för eller emot. (Folk blir inte passionerade för vit makt utan "tillräckligt" icke-vitt avskum för att väcka dem... eller arga *mot* vit makt utan att judar och vita liberala omvändare agiterar mot den).

En dag kallades jag till kontoret.

"Det kanske är FBI", sa jag på skämt till mina kolleger.

Faktum är att det *var* FBI!

När jag kom tillbaka frågade en kollega vad som var på gång.

"Åh, det var FBI trots allt", svarade jag. Naturligtvis trodde ingen på det.

Men det går fort att få reda på sanningen, så de fick veta sanningen ganska snart.

På den tiden före Watergate gillade FBI att "besöka" arbetsgivare, grannar, vänner och släktingar för att genera och skrämja politiska motståndare till systemet. Men alla ovan nämnda personer kände redan till min politiska övertygelse. Så de allmänna reaktionerna var: "Ja, jag vet att han är nazist. Men han är en trevlig kille".

Deras oförmåga att skrämja folk måste ha varit mycket frustrerande för de stackars federala myndigheterna.

Tsk, tsk!

## 26.

Fabriken hade ingen luftkonditionering och det var mycket varmt på sommaren, ofta över 100 grader. En gång var det till och med 110 grader!

Naturligtvis var hela min besättning mycket förtjust i vår fläkt.

När vi kom till jobbet på morgonen saknades tyvärr ofta vår älskade fläkt. Tydligt hade andra eller tredje skiftarbetare från andra arbetsstationer tagit den när vi inte var där för att vakta den. När vi letade efter den i fabriken svor de "nya ägarna" alltid att det var *deras* fläkt och vägrade att ge tillbaka den.

En dag kom jag på en lösning: Jag satte ett NSDAP/AO-hakkorsmärke på vår fläkt.

Nästa gång den saknades hittade jag den lätt. Jag gick fram till den närmaste arbetaren och frågade ilsket: "Vem har satt det där *nazistmärket* på den här fläkten?"

"Inte jag, det är inte vårt fan. Den var här när vi började vårt skift", svarade han med en nervös och lite rädd röst.

"Jag vet. *Jag* satte klistermärket på fläkten. Det är *min* fläkt!" Jag kontrade när jag tog upp fläkten och gick iväg.

Mitt team var glada över att få tillbaka fläkten... med eller utan hakkorsmärket.



**NSDAP / AO är världens största leverantör av nationalsocialistiska propaganda!**

**Tryckta och online tidskrifter på många språk  
Hundratals böcker på över ett dussin språk  
Över 300 webbsidor på dussintals språk**

## Blankett för prenumeration

**( ) Prenumeration på NATIONALSOCIALISTISK KAMP för de kommande tolv numren. 30,00 Euro eller US\$30.00. [Ange vilken språkutgåva du vill ha!]**

**( ) Donation - Ditt stöd gör vårt arbete möjligt!**

Name \_\_\_\_\_

Street \_\_\_\_\_

Stad \_\_\_\_\_ Stat eller provins \_\_\_\_\_ Postnummer \_\_\_\_\_

Country \_\_\_\_\_

(Valfritt) E-postadress / Telefon \_\_\_\_\_

Ställ checkar till följande adress: **NSDAP/AO**

Skicka till: **NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA**